

שאיפות



מאמרי חיוק והתעלות
עובדות והנחנות מגדולי ישראל
המעוררים שאיפה ורצון למימוש האפשרויות
הגלומות בכל אחד ואחד מאתנו
להתעלות ל"גדול בישראל"



בתוספת חי' עלי'
יצחק הרטקוביץ

עידוק ירושלים תשכ"א
תש"ג

המסקנה היא איפוא אחת, ובה טמון סוד ההצלחה: הכל תלוי ברצון, וכאשר יש לאדם רצון - הוא מגלה בעצמו עוד ועוד כוחות!! ככל שתגדל טאיפתו להצלחה, מתוך אמונה כנה ביכולתו לעשות זאת - תאיר לו ההצלחה פנים יותר ויותר!!

ונמצא שיש כאן מעין מעגל קסמים: הרצון - מעורר אותנו לשאוף ולהאמין שביכולתנו להגיע להישגים גבוהים, וכאשר אנו מחזקים את האמונה ביכולתנו - קל לנו יותר לרצות, שכן הדברים נראים לנו ברי השגה... עלינו רק להכנס לאותו מעגל - אל תוך מעגל ההצלחה!!

"אנשי הריקשנים"

בענין זה, היה הגאון ר' ראובן פיין מספר על שיחה ששמע מפי המשגיח - הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל - בשנחאי, שיחה אשר נסובה אודות "אנשי הריקשות" (אנשים אשר היו נושאים כדרכות כסוסים וחמורים), ואשר נרמז לר' ראובן וחבריו להשקיע את כל כולם בעמל התורה, עד כלות הכוחות - ועד בכלל!!

וכך אמר המשגיח באותה השיחה: "אנו רואים איך שבארצות אלו האדם מחליף את ה'בעל חי', עד שממש אין רואים כאן סוס למשא - כי האדם הוא במקומו, וכמו שרואים אנו את 'אנשי הריקשעס' שרצים מבוקר עד ערב כמו סוסים,

"והנה, בארצות אירופה לא היינו יכולים להבין בשום אופן שיש אפשרות כזו, ושיש כח כזה באדם - אשר כמעט שאין ניכר ההעדר של הסוס כאן... אולם כאן ראיתי ג"כ כאלו שאינם בעלי כח ונראה כי לא יוכלו לשאת משא, וכן הסבלים העובדים בחוץ נושאים משאות שנדמה בכל פעם שעוד מעט יפלו תחת משאם ושעוד פעם לא יעצרו כח לישא משא - ובאמת נושאים הם משאות כבדים אלו במשך כל היום בלי הרף, ורצים עם ה'ריקשע'."

"ורואים מזה, שבאדם טבועים כוחות שאין אנו יודעים מהם, פשוט כמו כח של בע"ח חזק!! ואם מתרגל בזה - בהמשך הזמן ישנו בו כמו טבע - בלי שום קושי!! כי הלא באמת אנו רואים שהם חלשים, ואפשר עוד יותר מאחורנו - ואעפ"כ נושאים הם המשאות האלו!! הרי שאין כאן כי אם כח ההרגל שנעשה לטבע שני, וכשמתרגל בו - הרי הוא עצמיות שלו ממש."